

Een druk bezocht Pinksterfestival 2030

Honderden mensen lopen rond op de Kerkbrink in Hilversum op maandag 10 juni 2030. Het geluid van muziek vermengt zich met de flarden van gesprekken. Af en toe schateren de aanwezige kinderen van de lach om het toneelstuk wat wordt opgevoerd op het bordes van het museum.

Jan, een man van rond de 80 zit samen met Chantal, een vrouw van rond de 40 aan een tafeltje met daarop een felgekleurde theepot met twee glazen. De rollator van Jan staat op de rem naast het tafeltje. Ze hebben elkaar net ontmoet bij een van de stands op het Pinksterfestival van de Protestantse Kerk in Hilversum.

“Het is elk jaar drukker geworden, veel gezichten die ik niet ken. Leuk dat wij samen in een eet- en reflectiegroep terecht zijn gekomen” zegt Jan terwijl hij Chantal aankijkt.

“Jazeker. U heeft een interessante levensloop, waar ik graag meer van wil horen. Daarnaast vond ik het zonet in onze speeddate uitdagend dat u zich in de groep wil verdiepen in de Spreuken 31, over de sterke vrouw. ” lacht Chantal hem toe.

“Vorig jaar had ik ook een mooie eet- en reflectiegroep met heel verschillende mensen. Er waren toen een aantal mensen bij die nog onbekend waren met de bijbel. We hebben aan de hand van allerlei dagelijkse problemen het Lukas evangelie gelezen. Hoewel ik al jaren naar de kerk ga, kwamen er voor mij verrassende inzichten naar boven. Ik doe dit nu al een jaar of zeven, elk jaar andere mensen, erg inspirerend. ” terwijl Jan met trillende handen de thee inschenkt.

Chantal neemt een kopje in de hand. “Met mijn vriend en kinderen hebben we nu ongeveer 3 jaar een abonnement op verschillende programma onderdelen, elk jaar kiezen we samen. Twintig jaar geleden ben ik gestopt om naar de kerk te gaan. Ik bleef wel zoeken naar iets van zingeving, maar door de drukte van het gezin kwam het er niet van. Het programma van deze kerk spreekt mij erg aan. Heel bijzonder is het zaterdagmiddagprogramma voor de kinderen. Terwijl mijn vriend en ik de boodschappen doen is er een gevarieerd programma met knutselen, acties voor andere mensen, zang en toneel. Mijn dochters van tien en twaalf komen thuis met nieuwe liedjes, die zij dan met ons gaan oefenen. Kijk daar komt Kim net aan” Ze wijst naar een meisje met kort donker haar dat aan komt rennen met een vel met allemaal kruisjes.

“Mam , kijk waar ik dit jaar allemaal naar toe wil. Ik wil naar bomen planten, naar dansen en mee doen aan een groot toneelstuk. Kijk maar!” Ze geeft Chantal het vel met wel 20 kruisjes. “Mam, mag het allemaal?” Ze richt zich naar Jan “U heb ik laatst een keer gezien. U kwam uit de Morgenster toen wij naar het zangfestival gingen”.

Jan kijkt het meisje lachend aan “Dat heb je goed gezien. Ze halen me gewoon op en brengen me naar de kerk waar die ochtend een klassieke dienst is. Ik kan het ook thuis bekijken, maar er heen gaan vind ik nog steeds het leukst en het maakt niet uit dat ik helemaal in de Kerkelanden woon. ”

“Zit u in het groepje waar mama straks elke maand naar toe gaat of zit u bij papa in het groepje”

“Ik mag in het groepje waar jouw moeder ook in zit, dat lijkt mij heel leuk” antwoord Jan.

Het meisje enthousiast “Nou dan wil ik dat u ook gewoon een keer bij ons komt eten. Dan ga ik koken, voor ons allemaal koken”

Een droom opgepikt door de Verdenkers, zie <https://www.pknhilversum.nl/dromen-over-kerk-2030/>