



Voor alles een uur...

Het moment gaat komen om afscheid te nemen van mijn taak als wijkpredikant in Hilversum (tevens belast met bovenwijkse taken). Tijdens de afgelopen zomer zijn er gesprekken geweest met de beroepingscommissie en met de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Blaricum. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat deze kerk op mij op 7 september een beroep heeft uitgebracht, wat ik heb aangenomen. Het is, voel ik, tijd voor een andere uitdaging. In de profielschets van de door de Dorpskerk van Blaricum gezochte predikant kon ik mij naadloos herkennen. Op 31 oktober 2021 zal ik voor het laatst als jullie wijkpredikant de dienst in de Regenboogkerk leiden. Dat is precies 28 jaar nadat ik intrede deed in de Zuiderkerk, op 31 oktober 1993.

De dienst van verbintenis en intrede hopen we op 7 november in Blaricum te vieren.

Het is met heel veel dankbaarheid dat ik terugkijk op al die jaren waarin ik met de leden van onze kerk in Hilversum mocht optrekken en jullie predikant mocht zijn. Ik heb het van harte gedaan. Wat is er veel gebeurd! Na drie jaar Zuiderkerk en ruim vier jaar Torenlaankerk, bijna eenentwintig jaar Regenboogkerk. Het werk was niet altijd gemakkelijk, maar er was werkelijk zegen onder de regenboog in Hilversum. Samen hebben we God gezocht en mogen vinden in talloze vieringen en ontmoetingen. Ik kan me niet herinneren ooit met tegenzin voor te zijn gegaan. Iedere zondag leerde ik opnieuw wat geloven is.

Bij afscheid hoort nu eenmaal stoppen. Adrienne en ik zijn heel blij in Hilversum te kunnen blijven wonen. Maar juist daarom moet ik echt, ook om ruimte te maken voor anderen, stoppen met pastoraat en het voorgaan in uitvaartdiensten. Ik hoop dat iedereen dat zal begrijpen en respecteren. Prediker zei het al: 'Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.' En daar houd ik mij aan.

De kerkenraad gaf een veilige luwte om als predikant te kunnen functioneren. In ds. Heleen Weimar neem ik afscheid van een trouwe en betrokken collega. Ik wil al die mensen met wie ik in Hilversum heb samengewerkt binnen en buiten de wijkkerkenraad en bovenwijk, hartelijk bedanken. Tot iedereen die mij in vertrouwen nam en voor wie ik een pastor mocht zijn, zeg ik: jullie hebben mij doen ervaren dat het levende lichaam van Christus concreet gestalte krijgt als mensen zich in lief en leed verbinden aan elkaar.

Jurjen Zeilstra

...en hoe nu verder?

Een paar weken geleden bracht Jurjen mij op de hoogte dat hij mogelijk beroepen zou worden door de protestante gemeente in Blaricum. Ik had dit niet verwacht ondanks dat ik wist dat Jurjen nog graag een nieuwe uitdaging zou willen aangaan. Jurjen was blij met de intentie van deze gemeente om hem te beroepen. Ondanks dat het gelijk tot mij doordrong wat dit voor de Regenboog zou gaan betekenen, kon ik van harte blij zijn voor Jurjen en hem feliciteren met het op handen zijnde beroep.

Gisteren is de kennismaking met de gemeente in Blaricum geweest en vanmorgen is het beroep ook formeel aan Jurjen overhandigd. Jurjen heeft per omgaande dit beroep aangenomen. Concreet betekent dit dat hij op 31 oktober voor het laatst voorgaat als onze wijkpredikant. Samen met Jurjen heb ik afgelopen week een overzicht besproken van al zijn werkzaamheden. Doel is om te zorgen dat deze zo goed als mogelijk worden voortgezet.

Deze week is er al een gesprek met Jan de Leede, voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de PgH, samen met Marco van der Lee, voorzitter wijkcollege kerkrentmeesters, ds. Heleen Weimar en mijzelf als voorzitter van de wijkkerkenraad, om af te stemmen wat de kaders zijn voor de invulling van de vacature. Daarnaast is een belangrijk gespreksonderwerp hoe we het pastoraat, in afwachting tot de invulling, kunnen continueren.

In het moderamen en de kerkenraad van september zullen we de kaders bespreken en de mogelijkheden voor invulling van de vacature. Daarnaast is het de intentie om ook gemeenteleden te betrekken bij de eventueel voorliggende opties om zo een breed draagvlak te krijgen.

Natuurlijk willen we afscheid nemen van Jurjen. Jurjen wil graag dat dit in het teken staat van 'in dankbaarheid terug kijken'. Dit zullen we dan ook zeker vorm geven, al zal het niet makkelijk zijn om onze trouwe, bevlogen, hardwerkende predikant 'uit te zwaaien'.

De datum en tijd zullen zo spoedig mogelijk volgen.

*met een warme groet,
Gea Rozenberg, voorzitter*