

Ontmoetingsplek voor buurten en wijken

Het is 2030. De kerk heeft roerige tijden achter de rug. Er is veel gediscussieerd over de toekomst van de Protestantse Gemeente Hilversum. Samenwerkingen tussen wijkgemeenten zijn onderzocht, de samenwerking is ook geïntensiveerd op sommige punten, maar toch hebben de afzonderlijke wijkgemeenten hun autonomie en eigen identiteit behouden en bestaan ze ook nog allemaal.

Krimp is er echter wel geweest, er zijn nu iedere zondag per dienst per wijkgemeente zo'n 75 gemeenteleden, behalve in de Grote Kerk, daar zijn het er nog wat meer. Dit heeft er ook voor gezorgd dat er minder predikanten nodig zijn. Geen enkele predikant werkt nog fulltime voor de PGH. Er is sprake van kleine getermineerde contracten en iedere predikant heeft er nog een andere functie naast. Zo zijn er geestelijk verzorgers, consultants, rouwspecialisten, mental coaches, mediators ggz, trainers, docenten en wetenschappers werkzaam als predikant bij de PGH. En alhoewel de gemeenschappen kleiner zijn dan voorheen, is men wel heel sterk op elkaar betrokken. Naast de zondagdiensten, zijn er in iedere gemeente ook andere activiteiten: voor jongeren, voor ouders van jonge kinderen, voor ouderen, voor alleenstaanden, voor mensen die niet naar de kerkdiensten komen, maar wel geloven.

In elke kerk wordt veel muziek gemaakt. Door amateurs, maar ook professionals weten de kerken te vinden voor optredens en repetities. Daarnaast worden de ruimtes ook verhuurd: voor trainingen, huwelijken, uitvaarten, congressen, buurtbijeenkomsten, enzovoorts. De kerken hebben daarom ook geïnvesteerd in hun gebouwen zodat ze over goede horecavoorzieningen beschikken.

De kerken staan ook beter in verbinding met de buurt. Juist vanwege het feit dat de kerk ook voor andere doeleinden gebruikt worden is het een ontmoetingsplek geworden in de verschillende buurten en wijken. Het christelijk geloof wordt daarbij praktisch vormgegeven: een luisterend oor bieden voor mensen die daar behoefte aan hebben, hulpacties voor initiatieven dichtbij en ver weg worden vanuit de kerk georganiseerd en bekend gemaakt in de buurt zodat ook buurtbewoners kunnen deelnemen. Meer dan ooit is er in verschillende kerken ook aandacht voor bezinning. In sommige kerken worden meditatieën georganiseerd en is er een ruimte waar je je even terug kunt trekken, een kaarsje op kunt steken voor iemand, even uit de hectiek van alledag kunt ontsnappen.

Iedere kerk geeft eigen vorm en inhoud aan de verschillende aspecten van kerk zijn: de diensten, de kerkmuziek, het diaconale en pastorale werk en het jongerenwerk. Juist door ruimte te bieden voor eigenheid, is er ruimte voor groei gekomen, voor profilering van de eigen identiteit. Na jarenlange krimp stagneert deze en is er hier en daar zelfs sprake van nieuwe aanwas.

Het was een roerige tijd, zo midden in twintiger jaren van de 21^e eeuw, maar de kerk leeft in de samenleving, ik zou bijna zeggen: meer dan ooit tevoren!