

Dromen over kerk 2030

Kerkbrink Alive



**Van gesprekshoekje tot ‘Best in multi-food’.
Hoe ziet u de kerk in 2030? Een aantal ver-
denkers prikkelt de Protestantse gemeente,
algemene kerkenraad en alle gemeenteleden
met hun denkbeelden.**

De zon staat helder aan de hemel boven de Kerkbrink midden in Hilversum op zaterdag 25 mei 2030. De warmte van de stralen is voelbaar op het grote terras. Het is het gezellig druk met mensen die wat zitten te drinken en te praten. Verschillende stalletjes met zelfgemaakte spullen om te verkopen voor een goed doel. Twee jongeren proberen luid aandacht te vragen voor hun reis naar Oeganda. Ik ben net in Hilversum komen wonen met mijn vrouw en kinderen en zit aan een tafeltje met Jan. Hij is begin zeventig.

Een groep kinderen komt al dansend en zingend uit één van de gebouwen. Mijn jongste dochter danst op ons af en blijkt hem te kennen “Dag, Jan, ben jij er morgen ook weer? Pa ik ga nog even spelen met mijn nieuwe vriendjes”. Jan ziet mijn verbaasde gezicht en zegt “Ja, leuk ze kent me nog. Toen jullie hier vorige week voor het eerst een bijeenkomst kwamen, had ik de kinderen van 5 en 6 jaar. Hoe is die bijeenkomst naar aanleiding van een film jullie trouwens bevallen?” Ik antwoord hem: “Heel goed, aangrijpend hoe zo’n film van tien jaar terug nog van waarde is voor nu”. En ik vraag of ze rondom dit plein al lang zo’n diversiteit aan activiteiten hebben.

Mijn tafelmanoot vertelt dat de Kerkbrink in de afgelopen tien jaar wel sterk is veranderd. De kerk, die na een brand midden vorige eeuw weer is opgebouwd, was in potentie altijd al een plaats van diversiteit. Het is nu doordeweeks een bibliotheek/grand cafe, een leeszaal met leuke gesprekshoekjes. Op zondag zijn er doorlopend verschillende diensten met allerlei thema’s. De kerk wordt dan steeds snel omgetoverd, zoals in een theater.

Jan legt uit dat de gemeenschap daardoor veel minder gebouwen nodig heeft. “Met de 1700 actieve leden die we nu weer hebben, woekeren we met de materiële talenten om het geestelijke alle ruimte te geven”. Hij wijst mij naar het centrum voor meditatieve

kunst dat vroeger een museum was. Nu zijn er druk bezochte wisseltentoonstellingen. Momenteel schilderen van de ‘preacher in residence’, een vrouw uit Zuid Amerika die daar allerlei culturele projecten heeft opgezet. Zij helpt ons als één van de predikanten, verder. Daarvoor was er iemand uit Oost-Europa. Jan vertelt dat ze ook twee parttime predikanten hebben met een aanstelling van een aantal jaren. Een daarvan is ook hoogleraar aan een nieuwe universiteit voor zingeving. De ander is ondernemer en heeft meerdere restaurants. Jan is daar trots op, want één daarvan staat aan dit plein en heeft net een prijs gekregen voor ‘best in multi-food’, gezond voor lijf en geest. Het centrum van zang en dans was vroeger een elektronikawinkel. Het centrum staat bekend om zijn hoge kwaliteit in het verbinden van beweging, geest en taal. Het is ook de plek voor de wekelijkse Praise-dienst. Nadat Jan de gebouwen rondom het plein van uitleg heeft voorzien, vraagt hij mij of we al weten naar welke viering we morgen gaan. We kunnen aan dit plein kiezen uit meerdere types. Jan legt uit dat je zondags ook aan huiskamervieringen mee kan doen, maar zegt er meteen bij dat er voor gezinnen met kinderen aan dit plein veel meer te doen is. Of ik al op de membership-app heb gekeken? Dan moet het mij opgevallen zijn dat er elke week groepen maaltijden verzorgen. De groepen zijn present in hun wijk. De lokale omroep zendt veel van de activiteiten uit. Jan is enthousiast “We blijken wat te bieden te hebben. We durven van elkaar te leren. We doen dat bijvoorbeeld in groepen die jaarlijks wisselen”. Dit jaar doet hij een groep over ‘Jezus, als dagelijkse kracht in je leven’. “Ik tref daar mensen met een waaier aan opvattingen. Vroeger was ik eigenlijk alleen maar van het diaconaat, als dat woord je nog wat zegt”. Mijn dochter komt mij halen “Het is fijn hier, hé Pa?”

De werkgroep ‘Ver-denkers Protestants Hilversum 2030’ wil dromen, visioenen en scenario’s voor de verdere toekomst verzamelen en delen. Heeft u een droom? Neem contact op via 2030@protestantshilversum.nl

De ver-denkers: Peter den Uil, Jessica Rebel, Marijke van Grafhorst, Anke Liefbroer, Meindert Commelin en Jan Willem Meinsma.