

# Uitnodiging

## Toerustingsavonden kinderwerk & geloofsopvoeding

Twee avonden (in de kerk en/of interactief online) met Lucre van Putten. Deze gedreven professional neemt je mee in de wereld van geloofsopvoeding (van 2 tot ca. 13-jarigen) in de kerk én thuis. 24 november 2020 en 26 januari 2021. Twee thema's per avond. Inschrijving per avond. Deelname is gratis. Voor kinderwerkers in de kerk, (groot)ouders, opvoeders en andere geïnteresseerden – op uitnodiging van de Protestantse gemeente Hilversum, aan iedereen ook buiten dit kerkgenootschap.

### Dinsdag 24 november 2020

20.00 – 22.00u

#### → KINDEREN EN GOD BELEVEN, HOE GAAT DAT?

Om kinderen over God te leren, hebben ze meer nodig dan een kleurplaat en ranja. Als we kinderen volgelingen van Jezus willen maken, gaat het erom dat ze God persoonlijk leren kennen. Net als wij zijn ook de kinderen postmoderne mensen en zitten we midden in een 'belevingscultuur'. Hoe kunnen we de boodschap van de Bijbel nu zo goed mogelijk laten aansluiten bij de kinderen van deze tijd?

#### → GELOFSGESPREKKEN MET KINDEREN & GELOOF VOORLEVEN

Een goed gesprek laat zich niet plannen. Of toch wel? In dit blok denken we na over geloofsgesprekken voeren met kinderen. We kijken waar de kinderen in hun geloofsontwikkeling zitten, zodat je je gesprek hierop goed kunt afstemmen. Ook denken we na hoe je zo goed mogelijk het gesprek kunt voeren. En als het kind jou een lastige vraag stelt? Wat zeg je dan? En hoe kunnen we als volwassenen het geloof voorleven? We doordenken met elkaar valkuilen en aandachtspunten en je krijgt veel tips.

**Locatie:** (vanuit de) Diependaalsekerk, Diependaalselaan 138 in Hilversum

**Aanmelden vóór 20 november:** <https://eventix.shop/67j87brg>.

**Let op:** afhankelijk van de dan geldende Coronamaatregelen wordt bepaald hoeveel mensen in de kerk aanwezig mogen zijn. U kunt bij het aanmelden aangeven of u een voorkeur heeft voor deelname in de kerk, of online.

**Hebt u vragen?** Stuur dan een mailtje naar Rianne ten Voorde, [rienne@vitamineg.net](mailto:rienne@vitamineg.net).

### Dinsdag 26 januari 2021

20.00 – 22.00u

#### → HOE HOUD JE KINDEREN GEBOEID?

We hebben een geweldig verhaal. En we willen niks liever dan dat de kinderen dit oppikken. Alleen lijkt het soms zo ingewikkeld om de kinderen erbij te houden. Over te dragen wat je zo graag wilt overdragen. In dit blok leer je hoe je een kind een boeiende tijd kunt geven op je kinderclub, kindernevendienst, zondagsschool, of thuis.

#### → JONGENS IN DE KERK

Soms worden specifiek jongens in het kinderwerk ervaren als lastig, druk en als ordeverstoorers. In dit blok krijg je tips en ideeën om jongens meer te betrekken in het kinderwerk en bij geloofsopvoeding thuis.

*Opgeven voor 26 januari kan nog niet. Tegen die tijd weten we weer meer over de Coronamaatregelen die dan gelden. Daar stemmen we de locatie ook op af. Uiteraard komt er op tijd een aanmeldmogelijkheid beschikbaar. Voor nu: save the date!*

---

## **Lucré van Putten**

Ik ben Lucré de Man-van Putten, getrouwd met René en moeder van een zoontje van 7 jaar. Al ruim twintig jaar ben ik werkzaam voor en met kinderen in de kerk en daarbuiten. Ik vind het geweldig om met ze in gesprek te zijn over de Bijbel, God en geloven. Als parttime kinderwerker in mijn eigen kerkelijke gemeente heb ik hiervoor veel mogelijkheden. Daarnaast verzorg ik vanuit mijn adviesbureau *Value for Kids* trainingen en workshops voor kinderwerkers en ouders om met hen in gesprek te gaan over kinderwerk en geloofsopvoeding. Ook heb ik bij verschillende christelijke organisaties gewerkt waar ik me vooral bezighield met het schrijven van kinderwerkmaterialen voor diverse doelgroepen en leeftijden. Op dit moment werk ik als parttime medewerker Bijbelgebruik bij het Nederlands Bijbelgenootschap waar ik schrijf voor de kindernevendienstmethode Bijbel Basics en andere uitgaven.

 Value for Kids

